



Legestue 22. januar 2011

Dans, lille pige

Musik: Finn Molsted
Tekst: Kresten Wolff(vers) – Finn Molsted (omkvæd)

Let som en døgnfluevinge
tryk ved hvad dagen vil bringe
danser hun frygtløs tilstede,
ren af forventningens glæde.
*Dans, dans, dans lille pige
musikken er snart forbi.*

Alt det hun endnu ej lærte
fjernt fra al indsigt og smerte
er denne tid mon den bedste
før selve livet får fæste?
*Dans, dans, dans lille pige
musikken er snart forbi.*

Liv tages ofte for givet
kort som en rusken i sivet
når man, for enden af vejen,
målet – og var man sin egen?
*Dans, dans, dans lille pige
musikken er snart forbi.*

Søg at få fred med din færden
tro dine valg her i verden
øjne, der tindrer af lykke
er jo det fineste smykke
*Dans, dans, dans lille pige
musikken er snart forbi.*

Dage der ikke fortrydes,
hvor man lod bølgerne brydes.
Husk, at de smil du fik givet,
lyser for resten af livet.
*Dans, dans, dans lille pige
musikken er snart forbi.*

Visen om de atten svaner

Cornelius Vreeswijk – Poul Sørensen m.fl.

Og jeg drømte om atten svaner i nat,
og såmænd også lidt om dig,
og du bad mig om atten kys i min drøm,
og jeg gad ikke sige nej.
Min ven, lad mig vide, om du kunne lide,
hvis jeg bare var vågnet, da jeg drømte du kom,
så du intet fik bedt mig om.

Jeg had' set dig engang fra vindu't i går,
men du så ikke mig, min ven.
Jo, du kom skam forbi mit vindu' i går,
men forsvandt så, Gud ved hvorhen.
Min ven, lad mig vide, om du kunne lide,
hvis jeg havde slå't vinduet op en-to-tre,
og du så, der var en at se.

Og min drøm nu i dag, den regner det i,
så jeg gi'r dig min paraply.
Under den er du tryk, i læ og i ly
for hver eneste utæt sky.
Min ven, lad mig vide, om du kunne lide,
hvis jeg blot lod det regne, så du stod der konfus
lisså våd som en druknet mus.

Men jeg drømte om atten svaner i nat,
og såmænd også lidt om dig
og du bad mig om atten kys i min drøm,
og jeg gad ikke sige nej.
Min ven, lad mig vide, om du kunne lide,
hvis jeg bare var vågnet, da jeg drømte du kom,
så du intet fik bedt mig om.

Kom og dans

Tekst: med tilladelse af Edition Egtved

Kom og dans. Musikken begynder nu!
Rejs jer op fra de bløde hynder nu!
I, som sidder grublende, tænkende,
vil i bare opvarme bænkene?
La-la-la-la

Hør musikken, fyrig og fejende!
Dans nu, drenge, svingende, svajende!
Sikke trin! – hvordan ku' de lære dem?
Gulvet gynger, mon det kan bære dem?
La-la-la-la

Hør musikken, sving jer til tonerne!
Se, nu danser pigerne, konerne
Pas på ovnen og på reolerne,
når de rigtig svinger med kjolerne!
La-la-la-la